



**zondag
8 april
2018**

Peter Bas nodigt ons uit voor een rit naar Soesterberg naar het Nationaal Militair Museum.
Het weer was goed en de deelnemers hadden er zin in.

16 motoren met 20 deelnemers werden via mooie wegen en weggetjes en diverse pontjes naar Soesterberg gevoerd.



Om het geheel wat overzichtelijk te houden was Howard een tweede voorrijder, die zich bij elke stop (lees: pont) weer aansloot.

Het eerste pontje vaart niet op zaterdag, het was echter zondag, een voorbijgangster maakt ons er op attent dat de “schipper” het niet zo nauw neemt met de afgesproken tijden en dat we verderop via een heel mooi gebied op de route terug konden komen, Zij had gelijk, water, dijkjes en motoren, wat wil je nog meer.



Eerst maar een lunch regelen, het zelf bedienings restaurant al gauw gevonden en lekker gegeten.
Het is een erg groot gebouw met verschillende niveaus en tentoonstellingen, zowel interactief als statisch erg mooi.

Op de volgende pagina's een indruk van het museum met natuurlijk een aantal leger-motoren als extraatje.





Om 3 uur verzamelen bij de kassa waar ik een opmerkelijk gesprek had met een van de medewerksters, ik zal haar Truus noemen in het volgende relaas:

Truus: ik ben ongeveer even oud en heb altijd al motor willen rijden.

Ik: is er nooit van gekomen?

Truus: (met accent) hebt vroeger wel een Brommert gehad die wel 70 liep maar een motor niet, geen rijbewijs. Ik: wel eens achterop gezeten?

Ja, een collega heb zo'n hele snelle, die heb me een keer meegenomen, achterop, hij reed 140 en ik maar roepen dat het best wel harder mocht, zonder helm, (lachend)

Nu heb ik een Scootert die net 40 rijdt maar dan hoeft ik geen helm, want mijn haar moet er op het werk toch wel een beetje patent uit zien.

Ik: bedankt en we gaan weer rijden, een stukje achterop?

Truus: Nee joh goede reis!



De weg terug was net zo mooi als heen, pontje hier, pontje daar, heerlijke weggetjes.



De groep was aardig uitgedund toen we om half 6 in Spoordonk aan kwamen, nog maar 4 motoren, ik ben naar huis gereden en vlak bij Oirschot zag ik Howard met nog een aantal motoren richting Spoordonk rijden. Iedereen gezond en voldaan thuis aan gekomen.

*Peter, bedankt voor de mooie rit.
Groetjes, Fons*