

KZAR, Korte Zomer Avond Rit,

Woensdag 25 juli hebben we o.l.v. Tony met z'n zevenen op zes motoren weer een prachtige motorrit door ons nabij gelegen Brabantse land gemaakt.

Om half zeven met een glaasje fris bij Emile begonnen en kennis gemaakt met het 52-jarige aspirant lid Anton met zijn mooie wijnrode R850R (1994) uit Best. Acht minuten later onder tropische omstandigheden (ca. 32° C) begonnen we aan deze zomeravondrit.

We reden met wat wind maar meteen richting het meer "frisse" Noorden : Lennisheuvel, richting Boxtel, Esch, Sint-Michielsgestel, om Schijndel heen naar Wijbosch, Eerde en buiten Mariahout om naar Lieshout.

Als "bestemmingsverkeer" reden we over de mooiste, meest rustige authentieke Brabantse weggetjes door rustieke dorpjes. Zelfs een stukje onverhard hield ons niet tegen en testte onze stuurmanskunst in het losse, mulle, droge zand.

Onderweg waren de boeren druk in de weer hun land te besproeien.

In Lieshout hebben we ons zelf getraakteerd op een verfrissend ijsje.

Daarna ging het via Nijnsel, 't Schoor, Boskant, Daasdonk (Liempde) weer terug naar Oirschot en Spoordonk met tussendoor onderweg nabij een woonwagenkamp nog een klein stukje onverhard zwart gravel.

Met de ondergaande zon rond kwart voor negen begon ook de buitentemperatuur ietsje te zakken en bleef het nog steeds goed te doen.

Helaas was Emile rond half tien al klaar met schoonmaken, hebben we daar staande nog even wat nagebabbeld en zijn we rond kwart voor tien allen weer huiswaarts gekeerd en kunnen we – zonder echt hinder van de ondergaande zon te hebben gehad – weer terugkijken op een mooie, 100 km lange zomeravondclubrit door de bossen en tussen de weilanden in de buurt.

Dank je wel Tony !

Peter, John, Wieger en Anja, Tony, Anton, Paul.