

STOELENRIT 2018

Op 20 mei werd de Stoelenrit al voorbereiden dus we hadden een preview van de route en die was heel mooi. Heel gevarieerd door Nederland en België. Door de bossen en weilanden en mooie dorpjes. Een paar stops gemaakt bij de watermolens, geluncht op een fijn terras.

De weersvoorzichten voor zondag 27 mei waren goed, misschien zelfs iets te warm.

Op een heel vroeg tijdstip werd er verzameld bij Emile in Spoorndonk.

Er werden voorzorgmaatregelen getroffen voor het laden van de navigaties.

De inschrijftafel klaargemaakt en de vlaggen opgehangen. De tafel met lekkers in het oog gezet.

Voor 09.00 uur waren de eerste rijders al aanwezig die wilden inschrijven. Dit bleef gestaag doorlopen tot een uur of elf. Er waren veel inschrijvingen uit België, waaronder 3 trikes.

Heel bijzonder. Er werd goed van de lekkernijen gegeten.

Om 10.00 uur vertrok Henk als voorrijder voor diegene die zonder navigatie wilde rijden.

Dit bleken Harrie en Noëlle te zijn, en een jonge snuiter.

In de Spoorndonkse watermolen was het erg warm, dus de meeste rijders gingen lekker buiten zitten.

Al om een uur of twaalf kwam de eerste rijder al weer terug. Deze was nergens gestopt want hij wilde de F1 zien.???

Ondertussen begon het steeds donkerder te worden en code oranje werd al gegeven.

Mede daardoor en de flinke regenval kwamen er niet zoveel rijders terug naar het inschrijfpunt.

Aan de geplande spelletjes werd ook niet meegedaan. Jammer, want we hadden leuke prijsjes. (Daar gaan we nog wat mee doen)

Er werd ook gereden met doorwaai jasjes, die toch niet zo waterdicht bleken te zijn. Gezien een heel nat t shirt van een van onze leden.

Totaal hadden we 78 inschrijvingen, waarvan 9 leden, waar we heel blij mee waren.

De terugkomers vonden het een hele mooie rit en een enkele bedankmail van enthousiastelingen die volgend jaar weer terug willen komen.

Al met al een geslaagde dag, met dank aan alle leden die hier hard voor hebben gewerkt.

Ans vD.