

Verslag van de Barre 2019.

Door Jan Willem

Afgelopen vrijdag 1 februari was het eindelijk dan zover: de Barre stond weer voor de deur. En Bar was het, dit werd me meteen bevestigd toen ik naar buiten keek een laag sneeuw op de oprit en op de pad naar de schuur zag liggen. Eerst maar eens even sneeuwruimen om de motor veilig naar de weg te krijgen. Vervolgens veel lagen kleding aangetrokken en motor bepekt. Net voor ik wilde vertrekken belde Matthieu om te vragen hoe het er in Waalre voorstond met het wegdek en de weersgesteldheid. We waren het erover eens dat het op het randje was. Maar afgesproken om naar Spoorndonk te rijden en daar met de overige deelnemers te overleggen wat te doen.

Ben weggereden en het wegdek was goed te doen. Bij de BP in Oirschot kom ik Kees v D. tegen het eerste was hij zie was "Bar genoeg Nie ". En inderdaad dit is Bar genoeg. Aangekomen bij Emile zorgt die voor koffie en thee en we besluiten om te vertrekken en eventueel de route aan te passen mocht het te Bar worden. Voordat we vertrekken doet Emile nog 2 dingen: hij maakt foto's van ons als groepje en verklaard ons voor gek. Matthieu, Kees v D. Henk, Tony, Timon en JW zijn klaar voor de 6<sup>de</sup> editie van de Barre. (Christ heeft na wijs beraad besloten om toch niet mee te gaan om lijf en leden niet op het spel te zetten omdat hij volgende week het vliegtuig pakt naar de zon) Henk was danig in zijn nopjes met zijn zijspan zodat die ook kennis kon maken met de Barre.

Op een enkel verraderlijk weggetje na is de rit goed te doen en komen we ruim bijtijds voor het donker aan op de plaats van bestemming, Gorssel in Gelderland. Henk en Tony gaan de camping alvast verkennen en Matthieu, Kees v D, Timon en JW gaan naar de Jumbo om inkopen te doen voor bij het kampvuur. Tony heeft een plantenbak moeten verzetten om ons toegang te verschaffen tot de kampeerplek, maar verder was het prima geregeld op de camping. We zijn gaan eten in het dorp en hebben daarna de vuurkorf aangemaakt om daar onder het genot van een drankje de dag door te nemen.

Zaterdag stond er een lange of korte rondrit op het programma, echter deze gingen beide niet door, het heeft gesneeuwd van het ochtendgloren tot 16:00 uur. In de ochtend heeft Henk voor ons onder barre omstandigheden eieren met spek gebakken. We spraken af om naar het dorp te lopen om daar koffie te drinken maar niet voordat we ons bij het op de camping gelegen restaurant hadden opgewarmd bij de inpanidige vuurplaats. Henk en Matthieu moesten nodig naar de kapper en hebben om de tijd te doden een bezoek gebracht aan twee lokale kappers. De rest van het clubke heeft zich vermaakt in een grand café. Henk en Matthieu hebben zich nadien weer bij ons aangesloten en toen het tijd was om te gaan eten kwam Matthieu er achter dat zijn muts en handschoenen nog bij de kapper lagen. Een klein probleempje: die kapper was om drie uur dicht en ondertussen was het bijna half zes. Gelukkig had de dame van de naast gelegen winkel een telefoonnummer van de eigenaresse en die was zo vriendelijk om even terug te komen naar de zaak. Probleem opgelost. Vervolgens was Henk zijn paraplu kwijt; die bleek weer in die andere zaak achter gebleven te zijn!

Na het eten in het dorp zijn we weer teruggelopen naar de tenten en hebben we het vuur weer aangemaakt, gelukkig was het ondertussen droog. Bij de tenten aangekomen zagen we dat deze flink besneeuwd waren, allemaal extra isolatie voor de nacht.

De volgende ochtend was het alweer tijd om huiswaarts keren en terug te kijken op een geslaagd weekend.

Matthieu en Kees bedankt voor alle voorbereidingen en goede zorgen.