

Hierbij verslagje winterwandeling.

Zondag 10 februari 2019,

Kees D. en Mars waren zo aardig om een mooie winterwandeling te organiseren op de zondag.

De weervoorspellingen waren Bar (daar heb je het woord weer) en boos, maar niet zeuren, we zijn wel wat erger gewend.

Bij aankomst bij de bosschuur in Wintelre werden we verwelkomd door Kees en Mars en al een laaiend vuur in de fraaie houtkachel.

Lekker koffie gedronken met koekje erbij door Kees D, Mars, Noëlle, Rob, Fons, Marcel en partner, Harrie, Piet en Jet, Ans en Kees v.D.

Om 11 uur zijn we vertrokken voor een wandeling van ca. 10 km. En wat denk je het is gewoon droog en het bleef voorlopig droog.

Na 5 km plots een mobiele koek en zopie wagen met Ans en Mars die ons stonden op te wachten bij een aangename rustplaats met overkapping.

Na het nuttigen van de warme dan wel koude chocomel begonnen we aan de volgende etappe van 5 km. En nog steeds geen regen!

Alles liep voorspoedig als je maar de ene voet voor de andere zet gaat het vanzelf, dus we waren weer in no time terug in de bosschuur.

En weer vielen we met ons kxnt in de boter, want de pompoensoep was klaar en heet en kei lekker met stokbrood en eigen gemaakte kruidenboter. Dat kun je wel aan Mars overlaten.

We hadden de eerste lepel soep nog niet naar binnen gewerkt of het begon me daar een partij te regenen!!

Mooi, dan wij zaten warm en droog binnen lekker te soepen en te kletsen.

Met de maagjes weer gevuld ging na enige tijd iedereen weer op huis aan met een mooie en fijne zondagmiddag op zak.

Dus hulde aan Mars en Kees voor de goede en lekkere verzorging van deze winterwandeling.

Bedankt en hopelijk snel tot ziens.

Kees v.D.