

Voorjaarsrit MOFRA



Met 3 leden startten we vanmorgen vanaf de Markt in Oirschot. Richting Rijen hadden we al een fikse hagelbui te pakken.

Bij MOFRA was het heel erg rustig. Bijna iedereen had zich laten afschrikken door de voorspellingen.

Na een goede ontvangst met koffie en lekkers gingen Rob en Noëlle op pad. Het derde lid zag het toch niet zitten en keerde terug naar huis.

Totaal hebben er zo'n 10 tot 20 motoren de rit (deels) gereden. Vanuit Rijen zijn we noordwaarts gegaan en hebben we, weliswaar steeds een harde wind trotserend, een mooie tocht achter de rug, over kleine en hele kleine weggetjes in het rivierengebied. Je moest af en toe uitkijken dat je niet van het weggetje waaide.

Tot laat in de middag liet het zonnetje zich regelmatig zien.



We waren zo ver weggewaaid dat we op een gegeven moment bij de toren van Pisa waren, bij Acquoi. Deze toren staat 115 cm uit het lood en er ligt een mevrouw Pisa begraven.

Rond half 5 waren we weer in Rijen voor koffie en wat kletsen. We waren nog niet binnen of direct begonnen de hagelbuien.

Tussen twee buien door reden we terug naar Oirschot. Al met al hebben we vandaag een mooie en zonnige rit achter de rug.

Noëlle