

Nu de rayonhoofden Tjeuke en Kiske in dichte mist spoorloos verdwenen zijn en het losbandige Barre weekend achter de rug is wordt het tijd voor wat bezinning in onze club.

Daarom hebben wij een kloosterorde in het leven geroepen, en wel de congregatie der Brommende Broeders te Oirschot.

Wij wensen vanaf nu aangesproken te worden als Broeder Matheus en Broeder Cornelius)

Na lang beraad met behulp van enkele Trappisten van de Abdij van Koningshoeve (enkele met grenadine en enkele zonder) is het besluit komen vast te staan dat broeder Matheus en broeder Cornelius op Zondag 24 Maart aanstaande een bedevaarttocht gaan maken. De bestemming is de Basiliek van Oudenbosch. Dat is niet zomaar een kerk maar een kopie van de Sint Pieter in Rome. Dichter bij de paus kan je in Nederland niet komen.

Wij bieden de BMW clubleden de gelegenheid ons op deze bedevaartstocht te begeleiden. Ook ongelovigen mogen zich aanmelden want de Heer heeft gezegd: komt allen tot mij.

Daarbij is het mogelijk om ook het Zouaven museum een paar deuren verder te bezoeken.

Tijdens het bezoek aan de basiliek kan ook de biecht worden afgenomen, het lot heeft bepaald dat broeder Matheus de biecht van de vrouwelijke deelnemers zal afnemen en de daarbij behorende penitenties worden voldaan, broeder Cornelius zal dan met mannen opgescheept worden .

Dit is de ultieme mogelijkheid om weer een beetje in het gareel te komen !

Verder zullen we de lunch in een nabij gelegen etablissement, waarschijnlijk café de Biecht, nuttigen

De route van en naar Oudenbosch komen op tijd op de website.
Start is ons café Buitenlust, open vanaf 09:30 en vertrek om 10:00.

Aanmelden nodig bij een van de Broeders vanwege een lunchplek en, naar wens, een bezoekje aan het Zouaven museum. Entree is 5 euro p.p.; de club sponsort 50 euro daarvoor.

Met gezegende groeten,
broeder Matheus en broeder Cornelius van de congregatie der Brommende Broeders te Oirschot.