

BMW Motor Weekend



Wij willen jullie ook de komende lente graag begroeten op het internationaal BMW Motor Weekend van de BMW Club Oirschot & Omstreken van zaterdag 3 april tot en met maandag 5 april 2010 (Paasweekend)

Wat hebben wij jullie deze keer weer te bieden?

- Ruime, rustig gelegen, kampeergelegenheid
- Mogelijkheid tot binnenslapen in slaapzalen (in dat geval wel vooraf reserveren en slaapzak en laken meebrengen)
- Ontvangst met koffie / thee en koek op zaterdagmiddag
- Feestavond met muziek (DJ) op zaterdagavond
- Wandeling op zondagmorgen
- Toertocht op zondagmiddag over kleine weggetjes in Nederlands/Belgisch grensgebied
- Zondagavond prijsuitreiking met diverse leuke prijzen
- Voor iedereen een mooie herinneringstegel
- Kampvuur op zondagavond
- 2x overheerlijk diner en 2x ontbijt
- En natuurlijk weer heel veel gezelligheid!

De prijzen zijn (per persoon):

Voor 2 nachten kamperen 17 Euro of voor 2 nachten binnenslapen 25 Euro.

Voor 2x diner en 2x ontbijt 31 Euro per persoon.

Inschrijven op zaterdag 3 april tussen 10.00 en 14.00 uur bij restaurant De Burgemeester (voorheen Sint Marten), Markt 21 te Oirschot, in de schaduw van de robuuste kerktoren. Het weekend is alleen toegankelijk met een BMW motor, waarbij leeftijd en type (van de motor maar ook van de rijder / rijdster) onbelangrijk is.

Tot ziens tijdens het Paasweekend in het Brabantse land!

Voor meer informatie kun je bellen naar:
Kees Dankers / Mars v.d. Bruggen 040 2051521
of kijken op www.BMWcluboirschot.nl



3 t/m 5 april 2010